

*'Het gaat er niet om wat je in het leven tegenkomt, maar wat je er mee doet'*

## **HENDRIKA MARIA VAN DER BAAN**

24 mei 1922

19 januari 1996

Onze Riek ging moedig en vol geloofsvertrouwen door het leven, zo is ze nu van ons heengegaan.

Ze was een fantastische en opgewekte moeder, omi, zus en tante

Corien  
Jochem en Suzanne  
Corrie  
Marie  
Adrie  
Tim en Betty  
Wies en Henk  
Ton en Louise  
Neven en nichten

Elbert Mooylaan 80,  
1241 BE Kortenhoef.

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren dinsdag 23 januari van 19.00 uur tot 20.00 uur in het rouwcentrum 'Van Vuure' aan het Noordereinde 55 te 's-Graveland.

De dienst van Woord en Gebed, te leiden door de Weleerwaarde Heer Ds. P. S. van Walbeek, wordt gehouden woensdag 24 januari om 13.00 uur in de Gereformeerde kerk, Zuidereinde te 's-Graveland, waarna aansluitend tegen 14.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Beresteinseweg aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid om de familie te ontmoeten in de wijkzaal van voornoemde kerk.