

Ook in 's-Graveland moest worden gewacht op de 'bevrijders'. Niemand die het deerde, vijftig jaar geleden trokken de eerste geallieerde pas twee dagen na 5 mei het dorp binnen. De jeugd nam 's middags bezit van sporthal De Fuik, waar 's avonds met The Night of the Proms het festijn pas werkelijk losbarstte.